

THOMASNIEUWS

Twisk Hauwert Oostwoud Midwoud Allen Samen

Zondag 5 maart 2023

Voorganger : Mevr. A. van Putten uit Wieringen
Voorlezer : Joke v.d. Weyden
Pianist : Johan de Vries
Collectiedoel : Artsen zonder grenzen
Liederen : Lied: Psalm 25: 1, 2 Lied: Psalm 25: 6, 7 Lied 213: 1, 2, 5 Lied: 103e Lied 313: 1, 2
Lied 536: 1, 2, 3, 4 Lied 538: 1, 3, 4 Lied 416: 1, 2, 3, 4
Lezingen : Lezing: Ex. 34: 27 – 35 Lezing: Luc. 9: 28 – 34

Collectiedoel diaconie



Het is de tweede week dat we collecteren voor Artsen zonder grenzen. Artsen zonder grenzen is een organisatie die hulp biedt in 30 landen en gebieden wereldwijd. Zij verlenen nodige medische zorg, psychologische begeleiding en voldoen aan de eerste levensbehoefte zoals eten, drinken en onderdak in noodsituaties en conflictgebieden.

Wij ontkomen niet aan de indrukwekkende beelden die via de televisie onze huiskamers binnenkomen. De aardbevingen in Turkije en Syrië, de oorlog in Oekraïne en aan van vluchtelingen in verschillende landen. Zelfs in Nederland hebben zij de helpende handen uitgestoken tijdens de crisis in Ter Apel vorig jaar.

Na het lenigen van de eerste nood is het nodig verdere zorg te verlenen wat kan bestaan uit bemensen van ziekenhuizen waar te kort medisch personeel is, bestrijden van epidemieën zoals in Syrië cholera, psychosociale zorg en voor mensen die gehandicapt zijn geraakt langdurige revalidatie.

Laten wij Artsen zonder grenzen steunen door uw bijdrage te geven tijdens de collecte, de sobere maaltijd of uw gift overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v diaconie gemeente Thomas

Wilt u meer weten over de activiteiten van artsen zonder grenzen ga dan naar hun website:
artsenzondergrenzen.nl

Alvast hartelijk dank voor uw gift!

LIEF EN LEED

Op zondag 26 februari waren de bloemen uit de dienst met een hartelijke groet van PG THOMAS bestemd voor



Liturgische Schikking

2^e Zondag 40 – dagen tijd 2023



*De schikking toont een berg, dit beeld wordt versterkt door de stenen.
Drie witte tulpen symboliseren de profeten Mozes en Elia die met Jezus in gesprek waren.*

"Op de berg

In stilte luisterend, biddend

Drie profeten

Gevonden wijsheid"

Onze Jarigen

De jarigen van komende week. Elkaar bezoeken kan, maar we blijven voorzichtig. Een kaartje zenden kan altijd of even bellen of een mailtje sturen!! U weet hoe dat gewaardeerd wordt, misschien heeft u er zelf ervaring mee. Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer, u kunt bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie Rondon THOMAS).

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:



Ingezonden tekst

Inspiratietekst - Matteüs 17:1-9

Dat moet een indrukwekkend gebeurtenis geweest zijn voor Petrus, Jakobus en Johannes. Opeens zijn ze getuige van een heilig moment waarop Jezus twee groten uit de geschiedenis van Israël ontmoet: Mozes en Elia. Petrus probeert grip te krijgen op wat er gebeurt en stelt voor drie tenten op te zetten. Maar nog voordat hij is uitgesproken, klinkt er een stem uit de hemel, die bevestigt dat Jezus de Zoon van God zelf is. Naast de serieuze ondertoon van week 1, die laat zien dat vasten ergens om gaat, laat Matteüs 17 zien dat de weg van Jezus naar Jeruzalem ook een heilig gebeuren is. Een zaak van God zelf. De aanwezigheid van Mozes en Elia onderstreept het belang van de weg die Jezus zal gaan. Hier wordt heilige geschiedenis geschreven. Matteüs herinnert ons eraan dat we in de kerk op heilige grond staan: het gaat daadwerkelijk ergens om. 'Uit liefde voor jou' kunnen zo woorden worden die we in verbondenheid met de Heer van het leven uitspreken.

AGENDA:

Woensdag 8 maart	Ouderlingenoverleg in Andijk	10.00 uur
Woensdag 15 maart	Sobere maaltijd Aansluitend: Samen zingen	17.30 uur
Woensdag 22 maart	Geloven samen	13:30 uur
Dinsdag 28 maart	Vergadering bezoekgroep	14.00 uur
Zondag 2 april	Vesper m.m.w. Nieuwe West-Friese Cantorij Johan Gootjes en ds. Chris Mataheru	16.30 uur

Alle vergaderingen worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld. Wijzigingen, aanvullingen enz. betreffende de kerkelijke agenda, graag even een berichtje naar: ina-bak@hetnet.nl

Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen afgelopen zondag!
Ze staan nog prachtig en met mij gaat het gelukkig goed.
Christien Noordam.



PASSIEVESPER op Palmzondag
in de kerk van Oostwoud, 2 april 2023, aanvang 16.30 uur

Les Sept Paroles du Christ en Croix
van César Franck en Charles Gounod



De Nieuwe West-Friese Cantorij o.l.v. Tineke Broers
Pianist - Johan Gootjes
Voorganger – ds. Chris Mataheru

Ingezonden gebed

Gebed

Tekens van hoop
Kijk vooral naar de tekens van hoop
en de signalen van vertrouwen.
Volg de weg van de gerechtigheid,
en een spoor van liefde zal de aarde
opnieuw bewoonbaar maken.
Morgen kun je beginnen.
De Bron van leven stroomt altijd door.

Jurjen Beumer
Uit *Medemens 3. Kerk in Actie*



Ingezonden gedicht

Gedicht

Dat je de weg mag gaan die je goed doet,
dat je opstaat wanneer je valt,
dat je mens mag worden in Gods ogen
en die van anderen.

Weet dat de aarde je draagt,
dat je gaat in het licht
en de wind je omgeeft.

Dat je de vruchten van je leven proeft
en gaat in vrede.

Andries Govaart
Uit: *Liedboek p. 1325*

Informatie volgende dienst op 12 maart:

Voorganger : dhr. T. Heijboer uit Hoorn
Voorlezer : Marian van Klaveren
Pianist : Rob van der Heijden

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202

